

Ik ben Jan de Haan, 62 jaar oud en sinds mei 2007 woonachtig op landgoed **Klein Jagtlust**. Wij, mijn echtgenote Nel en ik, zijn daar in dienst van de Koninklijke Smilde als beheerdersechtpaar.

Sinds september 2015 geniet ik van mijn vroegpensioen, daarvoor was ik 44 jaar werkzaam bij VDL bus (voorheen Berkhof en in een nog verder verleden Hainje).

Daar was het ook dat ik kennismaakte met Jochem Lienburg in zijn toenmalige functie als arbeidshygiënist en ikzelf als lid van de OR commissie Veilig, Gezondheid en Welzijn.

Toen ik in de Wâldknyn enkele malen zijn oproep las dat men nog op zoek was naar een bestuurslid voor het Plaatselijk Belang heb ik besloten om mij kandidaat te stellen.

Bij het Oranjewoudfestival zijn wij op onze locatie al vanaf het begin betrokken bij dit culturele gebeuren. Een groeiende, steeds meer professioneler werkende organisatie, die zoals zovele zaken tegenwoordig in onze maatschappij afhankelijk is van enthousiaste vrijwilligers.

Als aanvulling hierop lijkt het me een uitdaging om samen met de bestaande groep bestuursleden (vrijwilligers!!) te proberen iets te betekenen voor het algemene belang van Oranjewoud. Gezien de verschillende onderwerpen die ik in de Wâldknyn voorbij zie komen zijn die uitdagingen er de komende tijd genoeg voorhanden.