

Louwina Wijma-van Noord

Toen Rein Soet de eerste (!) contributie voor Plaatselijk Belang persoonlijk bij ons kwam innen, volgde ook de vraag of ik interesse had bestuurslid van PB te worden. Tsjja, amper lid, nauwelijks een jaar woonachtig aan de Tolhuisweg en slechts ietsje langer een 'Feenster'....en dan al in het bestuur....? Ik moest wel even wennen aan die gedachte.

Toch heb ik ingestemd: het boeit me om "iets" te kunnen betekenen in eigen leefomgeving. Mee te denken en mee te praten over zaken en ontwikkelingen in je eigen buurt is interessant. Ik heb dit eerder ervaren als raadslid en fractievoorzitter in de gemeente het Bildt, mijn geboortegemeente.

De reden dat ik als 'klaaicklút' vanuit St.-Annaparochie naar Heerenveen/Oranjewoud ben verhuisd is de liefde: ik ontmoette Martinus Wijma (overigens ook een 'klaaicklút', afkomstig uit Marrum maar al jaren woonachtig in Heerenveen). We besloten een nieuw huis te bouwen aan de Tolhuisweg 21 en zijn zomer 2016 aldaar, in eigen tuin, getrouwd. We voelen ons hier erg thuis, we wonen er met veel plezier.

Ik heb overigens mijn werk aan huis als zelfstandig tekstschrijver ("tekstwerk van noord") en soms werk ik als interim-secretaresse. Ik hou van sport, met name zwemmen en fietsen. Even een rondje door Oranjewoud en dan een paar herten spotten, maakt mij helemaal blij. Tot slot hoop ik ook blij te worden van onze inzet voor Plaatselijk Belang van ons prachtig Oranjewoud: samen komen we verder!